

week	datum	Activiteit leerlingen	leerjaar	Bijzondere activiteiten/dagen
	22 jun			
	23 jun			
26/39	24 jun	Tijdvak II 13.30 - 16.30 Natuurkunde 13.30 - 16.30 Scheikunde 13.30 - 16.30 Wiskunde B Toetsweek	1 - 5	
	25 jun	Tijdvak II 13.30 - 16.30 Biologie 13.30 - 16.30 MAW Toetsweek	1 - 5	
	26 jun	Toetsweek	1 - 5	
	27 jun	Toetsweek	1 - 5	
	28 jun	Toetsweek Inhaaltoetsen Eindfeest	4, 5 1 - 3 1 - 6	Eindfeest
	29 jun			
	30 jun			
27/40	1 jul	Inhaaltoetsen, inhaalmoment LO periode 4	1 - 5	Keti Koti [1]
	2 jul	Uitslag Tijdvak II Centraal Examen Novumdag Lesvrij	6 1 - 3 4, 5	Uitslag Tijdvak II Centraal Examen
	3 jul	Lessen vervallen	1 - 6	Cambridge examen C1 19.00 - 20.30 uur Talentika akkoestisch
	4 jul	08.30 - 09.00 Inzien toetsen Novumdag 10.30 Aanvraag herkansing	1 - 5 4 - 5	8.00 Inleveren cijfers Magister
	5 jul	Novumdag Herkansingen va 12.00	1 - 3 4, 5	
	6 jul			Cambridge examen B2 en C2
	7 jul			

week	datum	Activiteit leerlingen	leerjaar	Bijzondere activiteiten/dagen
28/41	8 jul	Boeken inleveren Strandsportdag Survivalsportdag	1 - 6 4 5	
	9 jul	Lessen Vervallen Boeken inleveren	1 - 6	08.00 Herkansingscijfers in Magister Overgangsvergaderingen 1 - 5 Na vergadering belt mentor/tutor de leerlingen die doubleren
	10 jul	09.00 Revisievergadering 10.30 Rapportuitreiking 11.00 Rapportuitreiking	1 - 3 4, 5	
	11 jul	16:00 Diplomauitreiking I 19:00 Diplomauitreiking A	6	16:00 Diplomauitreiking I 19:00 Diplomauitreiking A
	12 jul	Lessen vervallen	1 - 6	
29 - 34		Zomervakantie		

[1] Ketikoti (uitspraak: ['kɪti 'kɔti]?; ook wel Keti-koti of Keti Koti) is een van oorsprong Surinaamse feestdag, jaarlijks op 1 juli, ter viering van de afschaffing van de slavernij. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent 'ketenen gebroken'.

Op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af in Suriname en op de Nederlandse Antillen.[1][noot 1] Er kwamen op dat moment ruim 45.000 oorspronkelijk Afrikaanse slaven vrij, van wie 34.441 slaven in Suriname. De slavenhouders werden voor elke slaaf met 300 gulden schadeloos gesteld, maar de vrijgemaakte mensen kregen zelf niets en werden in Suriname nog tien jaar verplicht op contractbasis het werk te blijven doen soms onder dezelfde erbarmelijke omstandigheden. Om die reden erkent onder andere ook premier Rutte dat het op zijn plaats is om in 2023, 150 jaar na 1873, de afschaffing van de slavernij groots te herdenken.